

De spreuken van Salomo

Een boek vol beloften

De **Psalmen** laten zien hoe je met God kunt omgaan.

De **Spreuken** laten zien hoe je met mensen kunt omgaan.

Spreuken, Prediker en Job zijn geschreven om een wijs kind van God te worden.

Het boek Spreuken bevat 31 hoofdstukken, zodat je een maand lang elke dag een hoofdstuk zou kunnen lezen. Het boek staat vol met tientallen beloften, probeer die te ontdekken. Je kunt God vragen of Hij jou wil wijzen op teksten die voor jou belangrijk zijn (niet belangrijk voor je huisgenoten, maar voor jou...) ☺.

De eerste negen hoofdstukken vormen een inleiding met een paar spreuken, maar willen ons vooral uitdagen om echt naar wijsheid te zoeken. Vanaf hoofdstuk tien volgen honderden spreuken, die soms zó goed zijn, dat je er een hele dag op kunt 'herkauwen'. Sommige spreuken zijn in beeldspraak geschreven en alleen te begrijpen als je er goed over nadenkt. De Heer Jezus gebruikte ook vaak beeldspraak, zoals over het afbreken van de tempel (Johannes 2:19) en bij gelijkenissen (Matteüs 13:13). Aan zijn discipelen legde hij daarna de meeste gelijkenissen uit, zodat ook wij ze kunnen begrijpen (Marcus 4:34). De onderstaande Spreuken komen uit de NBG-vertaling. Andere vertalingen kunnen iets verschillen. Pas op: de BGT maakt soms grote fouten.

9:10 - De vreze des Heren is het begin de wijsheid.

14:13 - Ook onder het lachen kan het hart pijn doen

14:23 - In alle moeitevolle arbeid zal voordeel zijn.

15:1 - Een zacht antwoord keert de grimmigheid af.

15:15 - Voor de blijmoedige is het altijd feest.

15:22 - Plannen mislukken door gebrek aan overleg.

16:3 - Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.

18:9 - Een verongelijkte broeder is ontoegankelijker dan een sterke stad.

19:17 - Wie zich over de arme ontfermt, leent de Here.

19:22 - Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid.

24:29 - Zeg niet: Zoals hij mij deed, zo zal ik hem doen.

3:5 - Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.

3:9 - Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten.

4:23 - Behoedt uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.

11:25 - De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.

18:10 - De naam des Heren is een sterke toren, de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.

18:17 - In het rechtsgeding heeft de eerste spreker gelijk, maar dan komt ander en rekent hem na.

22:6 - Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook als hij oud geworden is, zal hij niet afwijken.

22:13 - De luiaard zegt: Er is een leeuw op straat, ik moest eens op et plein gedood worden.

25:9 - Beslecht uw rechtsgeding met uw naaste, maar openbaar het geheim van een ander niet.

26:17 - Wie zich mengt in een twist die hem niet aangaat, is als iemand die een hond bij de oren grijpt.

27:12 - De schrandere ziet het onheil en bergt zich, de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.

26:25 - Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar.

26:4 - Antwoord een zot niet naar zijn dwaasheid, opdat gijzelf hem niet gelijk wordt.

26:5 - Antwoord een zot naar zijn dwaasheid, opdat hij niet wijs zij in eigen oog.