

Er zijn twee grote profeten, mannen die goddelijke waarheid hebben geopenbaard in de Bijbel, Mozes in het Oude- en Paulus in het Nieuwe Testament. Als het gaat om gezonde gemeente, is het essentieel dat we gaan ontdekken wat Paulus heeft geopenbaard in zijn brieven, hij is immers de 'dienaar van de gemeente'.

...dat is de gemeente, waarvan ik een dienaar geworden ben overeenkomstig het rentmeesterschap van God dat mij gegeven is voor u, om het woord van God te voleindigen: de verborgenheid, die van alle eeuwen en geslachten verborgen is geweest, maar die nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Ko1:24b-26

Sommigen zullen zeggen: 'Is Christus niet de Grote Leraar?' Dit is in zekere zin uiteraard waar, maar toch is het in de evangeliën meer zo dat Christus de Persoon is waarover geleerd wordt, i.p.v. de Persoon die onderwijs geeft (wat Hij ook zeker wel doet). De twaalf apostelen waren ooggetuigen van het leven, het lijden en de opstanding van Christus (Hd1:22), maar zij openbaarden niet ten volle de leer van zijn opstanding, wat Paulus wel deed. Hij heeft het woord van God 'voleindigd', 'volledig' gemaakt. Zoals God Mozes uitkoos als de uitlegger aan Israël van alles wat was verbonden met de bedeling van de wet, zo koos God Saulus van Tarsus uit om de uitlegger te zijn aan de gemeente van het hele 'pakket' van de gezonde leer in onze tijd. Saulus werd geroepen, niet op aarde, maar vanuit de hemel, door de verheerlijkte Heer.

Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Gl1:12

De Heer nam Saulus 'uit het volk en uit de volken' (Hd26:17) zodat er in zijn evangelie (Rm16:25) niets Joods is, het is alles hemels. Zoals de Heer Jezus drie dagen in het graf was voordat Hij opstond, zo was de wetsgetrouwe Saulus drie dagen blind voordat hij zijn ogen opende in een totaal nieuwe sfeer, die van de opstanding. In de vorige studie zagen we wat de gemeente is, namelijk het lichaam van Christus, de uitverkorenen van God om aan zijn Zoon, de hemelse, gelijkvormig te zijn. De gelovigen die tot de gemeente behoren hebben de gezonde leer nodig. Daarom is een essentiële, cruciale vraag als men iemand hoort spreken of onderwijzen vanuit de Bijbel altijd: Is het volgens Paulus' leer? Wat houdt deze leer in? Een paar elementen ervan, allereerst de verschillende facetten van het 'evangelie van de genade van God':

1. De *ongerechtigheid* van *alle* mensen, Joden en heidenen voor een heilig God. Rm3:23
2. De dood van alle mensen voor Gods aangezicht vanwege het kruisigen van zijn Zoon. Allen zijn in de dood van Christus gestorven. 2Ko5:14
3. De *onmogelijkheid om op grond van werken* gerechtvaardigd te worden. Rm3:20
4. Het Schriftuurlijke feit van gerechtigheid op basis van een *vrije gift*, dat is, van een gerechtigheid uit God, los van alles wat mensen doen, verleend aan de mens als een vrije gave van God. Rm3:21-26
5. *Verzoening*: Het verwijderen, door de dood van Christus voor mensen, van het grote obstakel tot gerechtigheid vanwege de zonde van de mens naar God toe. 2Ko5:19
6. *Rechtvaardiging*: Gods raad om de gave van gerechtigheid aan die mens te verlenen die op grond van geloof is, zonder onderscheid des persoons. De verandering van de staat van een mens t.o.v. God van die van veroordeling tot die van gerechtvaardigd.

Negatief is het de verlossing van de schuld op basis van het vergoten bloed van Christus en de bevrijding vanuit de oude schepping door de identificatie van de gelovige met Christus op het kruis. Positief is het de nieuwe positie van de gelovige in de opgestane Christus voor God. Rm3:24; 6:11

7. *Verlossing*: Het terugkopen van de ziel door het bloed van Christus van de zonde; van de vloek van de wet, zelfs de dood, welke scheiding met God is, onder de straf uit, van de macht van de dood, welke in de macht van de vijand ligt en van alle ongerechtigheid. Ef1:7
8. *Identificatie*: Het grote feit dat zij die in Christus zijn met Hem verenigd zijn op het kruis door Gods soevereine, ondoorgrondelijke handeling. Ze zijn met Hem gekruisigd zodat hun geschiedenis nu is geëindigd voor God. Toen Christus opstond als de eerstgeborene van de nieuwe schepping zijn zij met Hem opgewekt en hun geschiedenis begon als nieuwe mensen voor Gods aangezicht in Christus, de laatste Adam. Rm6:5-7; Ef2:1-7. Door de doop begraaft een bekeerling diens oude leven en staat hij in nieuwheid van leven symbolisch weer op. Rm6:3-4.
9. *Ingelijfd*: Deze weergaloze leer die alleen Paulus vermeldt en hij maakt het praktisch tot het fundament van al zijn oproepen aan de heiligen met het oog op hun levens. Met 'ingelijfd' bedoel ik het grote feit dat allen die worden gered en die nieuwe mensen zijn geworden in Christus onderdeel zijn geworden van een nieuw organisme genoemd 'het lichaam van Christus'; Christus Zelf in de hemel het hoofd van zijn lichaam en iedere echte gelovige een lid daarvan. 1Ko12:12-13; Ef3:6. De gemeente is daarom een hemels volk (Fp3:20) en heeft hemelse prioriteiten. Deze verborgenheid vormt de basis van Paulus' leer (zie Ko2:2; 4:2).
10. *Inwoning*: Het heerlijke feit dat het lichaam van Christus en ieder individueel lid daarvan inwonend God de Heilige Geest bezit. Dit geheimenis is een geweldige, dat we gered zijn en deelgenoten zijn geworden van het goddelijke leven van de Heer in de heerlijkheid en dat de Heilige Geest in ons woont. 1Ko6:19; Ef2:20-22
11. *Goddelijke tentoonspreiding*: Dit is, dat door de gemeente in de komende eeuwen, tentoon zal worden gesteld wat de rijkdommen en de heerlijkheid van zijn genade zijn. Ef2:7

Naast deze facetten van het evangelie van de genade van God, de uitwerkingen van de leer van de gevolgen van Christus' werk op het kruis (waar we bij moeten blijven, zie 1Ko15:2), vinden we nog de volgende elementen van de gezonde leer:

12. *Leven door geloof*. Geen enkele wet of zichtbare instelling of ritueel is meer nodig om geestelijk te groeien. Alleen nodig is zicht op de Zoon van God door het geloof. Gl2:20; Ef4:13
13. *Opname*. Het moment dat de Heer Zelf al de zijnen tot Zich zal nemen in het huis van de Vader. De ontslapenen zullen eerst opstaan en dan zullen wij levenden in een oogwenk worden veranderd en de Heer tegemoet gaan in de lucht. 1Ts4:14-17
14. *De tijdelijke verharding van Israël*. Wegens hun verharde harten is er een tijdelijke verharding over het volk Israël gekomen als zij de wet lezen. Ze ontdekken er Christus niet in. Pas als er bekering is tot Hem, verdwijnt de bedekking. Rm11:25; 2Ko3:14.
15. *De komst van de Heer*. De Heer Jezus zal verschijnen in heerlijkheid aan deze wereld en alle heiligen die daarvoor tot Hem 'bijeengegaderd' waren (2Ts2:1) zullen dan met Hem openbaar worden aan de wereld. 1Ts3:13; Ko3:4.

16. *De orde in het huis van God.* God woont in de gemeente dat Zijn huis is en daar hoort een goddelijke orde bij die door de gelovigen die dit huis vormen behoren te worden nageleefd. 1Tm3:15. Dit zijn alle bevelen en inzettingen van Paulus die tot ons komen via zijn brieven.

Alle openbaringen en verborgenheden die Paulus openbaarde zijn gebaseerd op de dood, begraving, opstanding en verheerlijking van de Heer Jezus. De gezonde leer verlaten (zie 2Tm1:15; 4:10) betekent Paulus' onderwijs verlaten en dat is het niet juist onderscheiden van het evangelie wat altijd zonde tot gevolg heeft (2Ko12:20-21). De christenheid als geheel heeft deze leer verlaten en zich gewend tot fabels en leringen die het gehoor strelen. Sommigen (zie het boek 'Wake Up') zien de gemeente als een ontwikkeling vanuit het Jodendom. Velen zijn hierdoor verward en mixen judaïstische invloeden door de christelijke heen. Denk aan mystieke zaken (Lectio Divina, Taizé), Joodse elementen (wettische voorschriften, tien geboden, afwijkende kleding van de dominee, een zichtbaar altaar, mensen waar we bij moeten biechten, etc.), ervaringen (dromen, visioenen, beelden).

Als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven, waarom onderwerpt u zich, alsof u in de wereld leeft, aan inzettingen: raak niet en smaak niet en roer niet aan? (dingen die alle door het gebruik te niet gaan), naar de geboden en leringen van de mensen, Ko2:20-22

Het evangelie van de genade van God niet onderscheiden betekent ook dat velen in hun hart geloven dat er iets is dat zij nog moeten doen, een bepaalde stap die ze nog moeten maken hun hun geloof, voordat God hen accepteert. Men denkt dat er nog iets is dat tussen hen en God in staat voordat Hij hen aanneemt. Maar Paulus leert dat het werk op het kruis een volkomen volmaakt resultaat heeft voor een ieder die gelooft. Zo iemand is niet meer in het vlees, verbonden met deze wereld en haar systeem, maar is in de geest (Rm8:9), verbonden en vereenzelvigd met Christus in de hemelse gewesten voor een heilig God, aangenaam gemaakt in de Geliefde (Ef1:6).

Als de gemeente in de laatste dagen al deze dingen is kwijtgeraakt en het een groot systeem van mensen is geworden (zie 2Tm3:1-5), dan zegt Paulus tegen Timotheüs:

*Houd tot voorbeeld de gezonde woorden die je **van mij** gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. 2Tm1:13*

*en wat je **van mij** gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen, die bekwaam zullen zijn ook anderen te leren. 2Tm2:2*

*Maar jij hebt nauwkeurig nagevolgd **mijn leer**, mijn wijze van doen, mijn bedoeling, mijn geloof, mijn lankmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding, mijn vervolgingen, mijn lijden, zoals mij is overkomen in Antiochië, in Iconium, in Lystra, zulke vervolgingen als ik heb verdragen, en uit alle heeft de Heer mij gered. 2Tm3:10-11*

Paulus roept niet op om kerken en gemeenten te vertellen hoe het zit, maar om individuele, trouwe mensen de gezonde leer te onderwijzen.