

Woorden van Gods liefde

Ik leid je stap voor stap.
Ik ben altijd bij je.
Waar je ook gaat, Ik loop naast je.
Je wandelt samen met Mij in het Licht
(Joh.8:12)

Ik vind het fijn als je Mij betreft bij alles wat je tegenkomt op je levensweg.
Praat maar met Mij,
vertel Mij wat je moeilijk vindt en waar jij je zorgen over maakt.
Ik vul je hart met mijn vrede.
(Fil.4:4-7)

Ik help je om de juiste keuzes te maken bij iedere stap die je neemt.
Ik ben er voor jou.
Ik beloof je dat Ik je Mijn raad en inzicht geef.
Ik onderwijs je, Ik leer je de weg die je mag gaan.
Mijn oog is op jouw gericht.
Als je Mijn hulp nodig hebt,
dan ben Ik voor jou een Helper die je nooit teleur stelt.
(Ps.32:8; Ps.54:6)

Ik vertel je zo graag Wie Ik Ben, Wie Ik voor je wil zijn.
Ik laat je graag delen in alles wat Ik voor jou heb volbracht.
Mijn zegen is voor jou,
en Ik geniet ervan als je gebruik maakt van Mijn voorziening voor jouw leven.
(Ef. 1:3; Fil. 4:19)

Ik geef je kracht en Ik ondersteun jou als het pad moeilijk is.
Ik ben jouw Bewaarder en zorg ervoor dat je voet niet wankelt.
(Ps.121:3)

Wanneer moeite en verdriet jou het zicht op je levensweg belemmeren,
bemoedig Ik jou.
Ik leg Mijn woorden vol troost en bemoediging in je hart.
Vertrouw maar op Mij, en niet op je eigen inzicht.
Ik baan voor jou de weg.
(Spr.3:5)

Ik trek je aandacht naar Mij toe als je wordt afgeleid door de duisternis,
zodat je niet afdwaalt, maar in Mijn licht en aanwezigheid blijft wandelen.
Ik bescherm je als er gevaar is
en jij in je gedachten wordt aangevallen
door leugens en veroordelingen van de boze.
Je kunt hem wegsturen in Mijn Naam, Jezus Naam,
omdat jij voor 100% beveiligd bent door Mijn bloed.
(Jak. 4:7)

Als Ik mensen op je weg breng die het moeilijk hebben,
geef Ik jou de woorden,
de autoriteit en de mogelijkheden om anderen te helpen.
Ook dan mag je leunen op Mijn kracht,
want Mijn leven zal door je heen stromen naar wie Mijn nodig heeft.
(Joh.7:35)

Ik wijs je Mijn weg, je mag wandelen op het pad van Mijn waarheid.
Waar je ook gaat, Mijn goedheid, genade, geluk en liefde zullen je overal volgen,
al de dagen van je leven.
(Ps.23:6; Ps.86:11)

