

Bijbelstudie Zeewolde avond 6 'Gezonde gemeente: gezonde bedieningen' 14-05-20
Schriftlezing: 1 Korinthiërs 12:1-11

Een gezonde gemeente is een groep mensen voor wie Christus alles is. Ze komen samen om zijn dood te verkondigen aan de tafel van de Heer, het avondmaal. Paulus behandelt dit in de hoofdstukken 10 en 11 van de eerste brief aan de Korinthiërs. Hun diensten worden gekenmerkt door lof en aanbidding aan de Vader, door Jezus Christus. Hun oudsten zijn voorbeelden voor de kudde, leiding gevend onder hen en niet over hen, want ze zijn zich bewust dat Jezus Christus de enige is die leiding heeft, door de Heilige Geest die onder hen is. De sfeer van hun gemeenschap is die van waarheid en liefde, in alle nuchterheid. Er is niemand die hoger van zichzelf denkt dan dat het behoort (Rm12:3), want men kent de genade van God die is verschenen in de Zoon. Er is honger naar het woord van God, naar de gezonde leer die vooral in de brieven van Paulus te vinden is. Men kent de hemelse positie van de gemeente zodat men niet bezig is met de 'dingen die op de aarde zijn' (Ko3:2) zoals wijsbegeerte, Joodse elementen, regels, wetten en ervaringen van de ziel. Tenslotte kennen zij het verdriet van het verval van de christenheid waarbij ze ook hun eigen verantwoordelijkheid in kennen. Er is verootmoediging en schuldbelijdenis.

Ook heeft een ieder zicht op zijn eigen bediening, de uitdeling van genade door Gods Geest, die uitdeelt aan wie Hij wil tot opbouw van het lichaam van Christus. Dit lichaam kent vele leden die ieder hun eigen plaats hebben. (Het lichaam van Christus bestaat uit alle wedergeboren personen die de Heilige Geest inwonend bezitten op aarde. Het is wat anders dan het huis van God, welke Gods getuigenis op aarde is door verantwoordelijke belijders van zijn naam.)

Want zoals wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werking hebben, zo zijn wij, de velen, een lichaam in Christus, en elk afzonderlijk leden van elkaar. Daar wij nu verschillende genadegaven hebben, naar de genade die ons gegeven is, Rm12:4-6

Vandaag wordt steeds vaker geleerd dat iedere gelovige zich moet uitstrekken naar alle gaven, maar het woord van God leert anders. Ieder heeft een eigen, specifiek plaats in het lichaam en een gave, bediening om die plaats vorm te geven. Anderzijds is het ook zo dat hoewel er vele leden zijn, het toch één lichaam is.

Maar nu zijn er vele leden, maar het lichaam is één. 1Ko12:20

Er zijn binnen dit lichaam wel verschillende uitdelingen van genade, maar het is door één Geest. Er zijn wel verschillende bedieningen, maar het is door één Heer. Er zijn wel verschillende werkingen, maar het is door dezelfde God die alles in allen werkt (1Ko12:4-6). In een tijd waarin de Heilige Geest nog directe openbaringen gaf (1Ko14:6), was de satan er als de kippen bij om valse uitingen te geven (2Ts2:2; 1Tm4:1), door een andere geest (2Ko11:4). Maar de Heilige Geest, zorgt er altijd voor dat iemand Christus als Heer belijdt (1Ko12:3). Nu werken de verschillende gaven en bedieningen samen tot dit ene doel: de gemeente op te bouwen (1Ko12:7; 14:5,6,12,17,26; Ef4:12) zoals een menselijk lichaam bestaat uit vele leden die allemaal ten dienste staan van elkaar om dit ene lichaam te laten functioneren.

Zo ook u, omdat u streeft naar geestelijke gaven, tracht overvloedig te zijn tot opbouw van de gemeente. 1Ko14:12

Mijn hand opereert niet in tegenstelling tot mijn voet, maar alles werkt samen omdat het leden zijn van elkaar, aangestuurd door het hoofd. Dit 'opbouwen' is opdat allen komen tot de eenheid van het geloof en de volle kennis van de Zoon van God (Ef4:13). Anders gezegd: De bedieningen functioneren *opdat Christus door zijn lichaam op aarde zichtbaar wordt*, niet in zijn werken zoals wonderen en tekenen, maar in zijn morele karakter, de vrucht van de Geest (Gl5:22).

Velen in Korinthe (en vandaag) gebruiken hun bediening echter om zichzelf te profileren, 'kijk mij eens'. Hierbij waren de gaven erg in trek die uiterlijk waren, zoals genezingen, profeteren en het spreken in talen (en dit is vandaag nog net zo), maar Paulus zegt:

en die ons de minder geëerde van het lichaam toeschijnen, deze bekleden wij met overvloediger eer; en onze onaantrekkelijke leden hebben overvloediger versiering; maar onze aantrekkelijke hebben die niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het mindere overvloediger eer gegeven heeft, 1Ko12:23-24

Bovendien vraagt hij uitdrukkelijk: *Zijn allen soms apostelen?* (1Ko12:29). De apostelen waren degenen die gaven van genezingen hadden ontvangen (2Ko12:12), benevens sommige profeten. De Korinthiërs moesten leren te streven naar de 'hoogste' gaven (1Ko12:31) waarbij de hogere weg die Paulus wijst in 1Ko13, die van de liefde, de essentiële motivatie is, anders heeft het functioneren van bedieningen helemaal geen zin.

Vandaag wordt gedacht dat zij die 'gestudeerd' hebben anderen mogen onderwijzen in de dingen van God, maar Paulus zegt 'het is door die ene Geest'. Er wordt gedacht dat bedieningen bestaan in door mensen aangestelde leiders die allerlei titels dragen, maar Paulus zegt 'het is door die ene Heer'. Er wordt gedacht dat goddelijke werking kan worden gestimuleerd door muziek, emotionele voordrachten of mystieke ervaringen, maar Paulus zegt 'het is door die ene God die alles werkt in allen'. Gezonde bedieningen ontstaan als ieder lid van het lichaam van Christus niet te hoog van zichzelf denkt en de bediening vervult die aan hem/haar is gegeven (Ko4:17). Dat wat iemand het liefst doet binnen de gemeente, waarvan ook blijkt dat het vrucht draagt, dat is de bediening van zo iemand. God geeft de genade om deze dan ook uit te oefenen, we hoeven daarbij geen hulp van mensen.

Daar wij nu verschillende genadegaven hebben, naar de genade die ons gegeven is, hetzij profetie, laat het zijn naar gelang van het geloof; hetzij dienst, in het dienen; hetzij wie leert, in het leren; hetzij wie vermaant, in het vermanen; wie meedeelt, in eenvoudigheid; wie leiding geeft, in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid. Rm12:6-8

Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Ef4:7

De gave van genade, door de Geest gegeven is om de Heer te dienen met een taak (of taken), waarbij God voor de werking zorgt. Hierbij is van groot belang dat:

1. De gelovige zich heeft onderworpen aan God door diens ontfermingen (Rm12:1) en eenvoudig vertrouwt op de hulp van de Heer in het dienen.
2. De gelovige zich bewust is van de krachteloze tijd waarin we leven waarin mensen door mensen getraind worden om te preken, studeren om 'leiders' te worden. Maar de kracht van de Geest in de gemeente is er niet meer zoals in de tijd van het begin.
3. De gelovige niets liever wil dan zijn broeder of zuster op te bouwen in de kennis van God, door Jezus Christus.