

**Bijbelstudie Zeewolde avond 4 'Gezonde gemeente: gezonde gemeenschap' 16-04-20**  
**Schriftlezing: Handelingen 2:42; 1 Korinthiërs 1:9; 1 Johannes 1:1-9**

Zoals een huis wordt opgebouwd vanaf het fundament en alle onderdelen nodig zijn, mits in de goede volgorde toegevoegd, met als laatste het dak, zo is dit ook met het huis van God. Als één 'laag' op on-Bijbelse manier wordt gelegd, is de volgende 'laag' automatisch ook verkeerd. We hebben gezien dat het fundament Jezus Christus is (1Ko3:11) zoals deze is verkondigd door Paulus, wat ook het geheimenis inhoudt van de gemeente. Vervolgens is gezonde leer en gezond leiderschap nodig dit huis vorm te geven. De levens van de gelovigen vormen de uitdrukking van dit huis. De gemeenschap die zijn hebben met elkaar en met de Vader en de Zoon is het onderwerp van deze keer. Ik wil deze gemeenschap bekijken vanuit drie gezichtspunten:

1. De gemeenschap van de familie van de Vader
2. De gemeenschap van het lichaam van Christus
3. De gemeenschap van het huis van God

**De gemeenschap van de familie van de Vader**

Wat betekent het woord 'gemeenschap'? Het is dat twee of meer personen dezelfde gevoelens, verlangens, doelen, gedachten of voorliefdes delen. Zo was de Zoon de openbaring van de Vader omdat zij gemeenschap hadden met elkaar. Ze waren één in wezen (Jh10:30). Paulus schrijft aan de Korinthiërs:

*God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. 1Ko1:9*

En aan de Kolossenzen:

*...die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, Ko1:13*

De gelovigen zijn geroepen tot de gemeenschap van de Zoon van de Vader, dus als hun gedachten en hun harten gevuld zijn met liefde voor de Zoon, hebben ze gemeenschap met de Vader, het is immers 'de Zoon van zijn liefde'. De Zoon is het kenmerk van christelijke gemeenschap. En als hun gevoelens, gedachten en liefde bij de Vader zijn, hebben zij gemeenschap met de Zoon. Door één Geest hebben zij toegang tot de Vader (Ef2:18). Dit is wat Paulus verlangt in iedere gemeente:

*...maakt dan mijn blijdschap volkomen door hetzelfde te bedenken, terwijl u dezelfde liefde hebt, eenstemmig bent, het ene bedenkt. Fp2:2*

Dit is de 'gemeenschap van de Geest' (Fp2:1; 2Ko13:13). Samen Christus liefhebben en dienen. Hem eren, Hem ontmoeten, van Hem leren, over Hem leren. De eerste gemeente bleef volharden in de gemeenschap (Hd2:42) welke door het juiste onderwijs was gevormd. Ook werd deze gemeenschap zichtbaar in het avondmaal. Deze gemeenschap is 'van het bloed' en 'van het lichaam van de Heer' (1Ko:16).

Het bewijs dat een gemeente deze eenstemmigheid heeft is te vinden in de aard van de liederen. De christelijke gemeenschap is gevormd door de Geest, door het werk van de Zoon

tot eer van de Vader. Als er door de Geest sprake is van veelvuldige dank- en lofliederen tot de Vader vanwege de Zoon is deze eenheid in gemeenschap er. Wat als deze er (nog) niet helemaal is? Om nu deze gemeenschap met elkaar te realiseren, moet eerst iedere individuele gelovige gemeenschap *kennen* met de Vader en met de Zoon. Als iemand in zonde leeft, kan het bewustzijn van deze gemeenschap er niet zijn, want God is heilig. Pas als we zijn geboden (directe instructies) en zijn woord (de uitdrukking van wie Hij is) *bewaren* is er de praktische blijdschap van de gemeenschap:

*Jesus antwoordde en zei tot hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren, en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken. Jh14:23*

Zie ook Jh15:10. Daarom is het voor iedereen in de gemeente nodig de zonden te belijden om deze gemeenschap te bewaren (1Jh1:9). God is liefde en we mogen *altijd* bij Hem komen met onze zonden. Laat niets ooit tussen ons en Hem inkomen! Laat uw hart een open boek voor Hem zijn en beleef de gemeenschap met de Vader en met de Zoon.

*...wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook u met ons gemeenschap hebt. En onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat onze blijdschap volkomen is. En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij wandelen in de duisternis, dan liegen wij en doen de waarheid niet. **Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.** 1Jh1:3-7*

Daarnaast behoren wij elkaar de voeten wassen zoals de Heer dit bij de discipelen deed in Jh13. Ze waren rein door hun geloof in Hem (behalve Judas Iskariot), maar hun associatie met aardse godsdienst (het Jodendom) blokkeerde hun zicht op de Vader alsmede ook hun verblijf in een vijandige wereld. 'Deel met Christus' (Jh13:8) is daar zijn waar Hij is in onze geest, wat bij de Vader is. Onze verbindingen en relaties met deze wereld zijn belemmeringen om deel met Hem te genieten. Onze verbindingen met deze wereld is waar zijn dood een einde aan heeft gemaakt en toch beleven we het te weinig omdat we deze dood te weinig begrijpen.

*Gaat niet met ongelovigen onder een ongelijk juk. Want welk deelgenootschap hebben gerechtigheid en wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft licht met duisternis? 2Ko6:14*

Het water van het woord brengt de waarheid van zijn dood tot onze harten! Was elkaars voeten met dit water, wat ware liefdesdienst is binnen de familie van God (Jh13:35).

### **De gemeenschap van het lichaam van Christus**

Nu zijn de gelovigen niet alleen de familie van God, maar ook door één Geest tot één *lichaam* gedoopt (1Ko12:13). Om deze gemeenschap met elkaar praktisch te realiseren, gezond te houden én er uitdrukking aan te geven is het nodig:

1. Deze gemeenschap tot uiting te brengen in het *opbouwen van elkaar* via de gaven van genade, 1Ko12-14. De liefde is het kenmerk van deze gemeenschap (Jh13:34-35) en deze komt tot uiting als men elkaar opbouwt in de waarheid en dat is Christus. Jagen naar spectaculaire gaven is niet de liefde, zoals Paulus in 1Ko13 laat zien. Ten diepste is dit het verlangen naar lichamelijke ervaringen, wat afgoderij is.

2. Deze gemeenschap tot uitdrukking te brengen aan de tafel van de Heer, 1Ko10:17. Iedere ware gelovige met een goed getuigenis kan daarom deelnemen opdat het duidelijk wordt dat het brood één lichaam voorstelt. Dáár verkondigen we zijn dood die ons allen uit deze wereld tot Hem en tot elkaar heeft getrokken. Daarom bleven de eerste discipelen ook volharden in de breking van het brood (Hd2:42), want deze is de uitdrukking van de ware christelijke gemeenschap.
3. De eenheid van de Geest te bewaren, Ef4:3. Ondanks vele scheuringen en verschillen wordt aan de tafel van de Heer het ene lichaam zichtbaar. Als wij iedere gelovige, vanuit welke kerk of gemeente ook toelaten die een goed getuigenis heeft, dan geven wij uitdrukking aan de gemeenschap van dit ene lichaam.

### **De gemeenschap van het huis van God**

Het huis, of de tempel van God wordt door mensen vormgegeven (1Ko3:10v.). Het is daarom van belang dat deze gemeenschap van gelovigen die wordt gekenmerkt door liefde en licht ook praktisch zo te bewaren. Daarom kan er geen gemeenschap zijn met zonde, want Gods huis is heilig. Zonde verstoort de gemeenschap met God en met elkaar. Er is onderscheid van zonde in gedrag (zie 1Ko5:11) en in leer (zie Gl5:9; 2Jh:9-10). Zodra iemand die beweert een christen te zijn in één van deze zaken volhardt, is het nodig deze persoon onder de tucht te stellen. Na gesprekken en na isolatie zal hij, als hij niet wil luisteren, van deelname aan de tafel van de Heer worden uitgesloten. De boze moet zo worden weggedaan uit het midden (1Ko5:13). Andersom behoort de gelovige zich van 'vaten tot oneer', zij die zich voordoen als Bijbelleraars maar een valse leer brengen, te reinigen (2Tm2:22).

*Dus al heb ik u geschreven, het was niet om hem die onrecht had gedaan, ook niet om hem wie onrecht aangedaan was, maar opdat uw bereidwilligheid voor ons openbaar zou worden bij u voor Gods aangezicht.*  
2Ko7:12

Ware gemeenschap is die van liefde én licht, dus iedere gelovige die deelneemt aan dit ene brood behoort ook daadwerkelijk gescheiden te zijn van het kwaad. De Korinthiërs waren bereidwillig de zonde in hun midden te oordelen nadat Paulus hen daartoe had opgeroepen in 1Ko5. De hele gemeente moet nooit onverschillig zijn tegenover zonde in hun midden. Zo wordt de orde in het huis van God gehoorzaamd en de gemeenschap die past bij Gods huis gewaarborgd.

*Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God verderft, God zal hem verderven. Want de tempel van God is heilig, en dat bent u.* 1Ko3:16-17