

Bijbelstudie Zeewolde avond 3 Het koninkrijk van de Heilige Geest
Schriftlezing: Handelingen 2:32-38; 4:31; 7:51; 8:12, 14-17; 10:44-48; 11:15-17

De Heer Jezus zal Koning zijn in zijn eigen koninkrijk na zijn wederkomst, zoals we de eerste studie hebben gezien. In Mt12:24 zien we de verwerping door de Joodse leiders van Hem als door God gezonden als ze zijn werken toeschrijven aan de duivel. De Heer zinspeelt daarop in Mt21:39: *En zij grepen hem, wierpen hem buiten de wijngaard en doodden hem.* Daarom zie we een grote een verandering in Mt13:1:

Op die dag ging Jezus uit het huis en ging zitten bij de zee.

Dan vertelt de Heer gelijkenissen om aan te geven dat er een nieuwe vorm zou komen van het koninkrijk der hemelen die de discipelen nog niet kende vanuit het Oude Testament. Het zijn de 'geheimenissen' van het koninkrijk der hemelen (zie Mt13:11). De eerste gelijkenis is de zaaier die gaat zaaien. Hij ging 'uit' om te zaaien, Mt13:3. Dit 'zaad' is het woord van de verhoogde Heer. Hij is wel afwezig als Koning, maar zijn autoriteit bestaat uit het woord van het koninkrijk (Mt13:18). Dit 'woord' betreft de verhoogde en afwezige Heer die door God alle autoriteit is toevertrouwd. 'Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde' (Mt28:19). Alle discipelen verkondigen deze Heer en dus zijn zij het die met 'de zaaier' worden bedoeld. De Heer 'zaait' via hen het woord betreffende Hemzelf. Petrus verkondigt dit woord allereerst in Hd2:36:

Laat het hele huis van Israël dan zeker weten, dat God Hem zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt, deze Jezus die u hebt gekruisigd.

In het boek Handelingen zien we de zaaier zaaien...*en het woord van de Heer werd door het hele land verbreid.* Hd13:49. Men verkondigt een afwezige Koning, Christus als Heer (2Ko4:5) door de Heilige Geest en roept mensen op zich onder zijn gezag te stellen door zich te bekeren, zich te laten dopen en van Hem te leren. Als Israël dit woord weigert verzetten zij zich tegen de Heilige Geest (Hd7:51)! Daarom zegt de Heer in Mt21:43: *Daarom zeg ik u, dat het koninkrijk van God van u zal worden weggenomen en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan opbrengt.* Dit volk is de gemeente.

De uiterlijke kant van het koninkrijk

Mt13 leert ons de ontwikkeling van het *uiterlijke christendom* op aarde tot zijn wederkomst. Er bevinden zich valse en ware discipelen binnen dit koninkrijk op aarde. Het koninkrijk der hemelen is namelijk gelijk aan: tarwe en dolik, een grote boom waarin vogels nestelen, doorzuurd meel, etc. Mt13:24-33. Niet al het zaad valt in goede aarde. Simon de tovenaars, gedoopt, blijkt valse discipel: Hd8:21 en de Heer heeft Zelf gezegd:

Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Mt7:21

Een man van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk te ontvangen en terug te keren. Lk19:12. Iedere slaaf, zowel ware als valse ontvangen een 'pond' dat is de kennis van Hem. *Hij nu riep zijn tien slaven en gaf hun tien ponden en zei tot hen: Doet zaken totdat ik kom.* Lk19:13

De innerlijke kant van het koninkrijk

Het koninkrijk van God kent ook een innerlijke, werkelijke kant.

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Jh3:5

Petrus zegt dat zij die geloven de Heilige Geest zullen ontvangen, Hd2:38. De ware discipelen van dit koninkrijk worden gekenmerkt door de Heilige Geest. Waar de Geest werkt, is het innerlijke, werkelijke koninkrijk van God gekomen. Filippus predikte het evangelie aangaande het koninkrijk van God, Hd8:12. Dan staat er:

want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt tot de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Hd8:16-17

De apostelen uit Jeruzalem erkenden hen in Samaria als één in Christus en toen kon de Geest ook op hen vallen. De Heilige Geest maakt namelijk één. Er is één volk van God, dat het innerlijke deel van dit koninkrijk vormt. *Het goede zaad, dat zijn de zonen van het koninkrijk. Mt13:38.* Dit is de gemeente, die werkelijk vrucht draagt:

Hij nu die in de goede aarde is gezaaid, die is het die het woord hoort en verstaat, die dus vrucht draagt en voortbrengt, de een honderdvoudig, de ander zestigvoudig en de ander dertigvoudig. Mt13:23

Deze vrucht is eenheid, waarheid en liefde. Het karakter van Christus.

Want het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Rm14:17

Het gezag van de verhoogde Heer wordt in de harten van de gelovigen uitgewerkt door de Heilige Geest, zodat Hij het 'zegel' is van de ware discipelen van het koninkrijk zoals ook Hd10:44-48 laat zien. Petrus zegt in Hd11:17 dat door geloof in de Heer Jezus de Geest gegeven werd, dat zij in de Heilige Geest gedoopt werden. Overal waar mensen zich bekeren, bewerkt de Heilige Geest het gezag van de Heer in de harten. Paulus predikte daarom het koninkrijk van God, Hd20:25; 28:31. Hij legde dit ook uit, Hd28:23.

Het koninkrijk van de Heilige Geest

Het gezag van de Heer betekent gehoorzaamheid aan zijn geboden, aan zijn woord (Jh14:21-23). De gelovigen worden niet door uiterlijke regels, maar door de Geest geleid (Rm6:14; 8:14). Dit gebeurt door de Heilige Geest die ons leidt in de hele waarheid (Jh16:14). Hij bewerkt gerechtigheid, dus aan een ander doen toekomen wat rechtvaardig is, vrede, dus geen twist en ruzie, en blijdschap in de Heer (Rm14:17). Hij zorgt voor de liefde in de harten (Rm15:30), voor een houding van gebed (Ef6:18), voor kracht in ons getuigenis (Hd1:8), voor volharding en geduld (Ko1:11), voor een leven in heiliging (1Ts4:3), voor de opbouw van elkaar (1Ko12:11) en voor een levende hoop (1Ts1:10). Het vraagt van ons een keuze om af te zien van al onze eigen bronnen en ons voortdurend afhankelijk op te stellen van de Heer in de hemel en van de Geest die in ons woont. Dit alles is het koninkrijk van God nu (Ko4:11).

Maar zij die van Christus Jezus zijn, hebben het vlees met de hartstochten en de begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest wandelen. Gl5:24-25